

MARANATHA MARE

December 2010 / январі 2011

Jaargang 37 No 11

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

SIMEON SPREEKT

Heer, laat Uw knecht nu maar in vrede gaan:
Ik heb gezien! Ik heb Uw heil aanschouwd!
Toen ik dit Kind zag, heb ik het verstaan
dat Gij voor eeuwig Uw beloften houdt.

De tempel leek opeens vervuld van zon,
het licht, waarvan Jesaja sprak, verscheen
en water stroomt uit de verstopte bron
over verdroogde velden heen.

Dit Kind zal velen worden tot een val,
het zal voor anderen tot redding zijn.
Ik weet, dat het verdeeldheid brengen zal.
– En jou, zijn moeder, wacht verdriet en pijn.

Eens zal een zwaard dwars door je ziel heen gaan.
Onthoud het woord, dat je nu hebt gehoord:
wanneer dit Kind zijn lijdensweg zal gaan
weet dan, dat God Zijn eigen hart doorboort.

ANNA

Ze was een wijze oude vrouw.
Het leven had haar wreed geslagen:
na weinig jaren van geluk en trouw
had zij haar man God moeten overdragen.

Toch was zij niet verbitterd door die slag,
maar zocht nog vaker Gods nabijheid;
en in de tempel vond zij elke dag
weer nieuwe moed en putte nieuwe blijheid.

En toen haar avond viel zond God het licht
waarom ze heel haar leven had gebeden:
ze zag het Kind en voelde zich heel dicht
bij God en ver van haar verleden.

En zij verkondigde in heel Jerusalem
het heil dat alzo lang verwacht was.
Maar weinigen slechts hoorden naar haar stem,
omdat ook tóen de vroomheid al verdacht was ...

'wit als sneeuw' – nel benschop, gedichten rondom kerst

Oud en nieuw . . . altijd weer

In Zuid-Afrika is lente een hele andere ervaring dan in Europa of Noord-Amerika. Het wordt vaak van de ene dag op de andere zomer. Heet. Stoffig. Wind. Helemaal niet leuk.

In de koudere streken komt de zomer langzaam. De lente is nog vrij koud, maar nieuw leven verschijnt overal – jonge groene bladeren, kleurrijke bloemen, een vrolijk gezicht. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Advent en Kerst zijn ook een ervaring van oud en nieuw. In de Adventstijd valt de focus op de duisternis en gebrokenheid in de wereld. Overal is er nood. De verzuchting is dat er een verandering zal komen. Iets nieuws. Licht in de duisternis.

Kerst kondigt de verandering aan. Het licht is gekomen. De kleuren zijn vrolijk. Wij vieren feest. God-met-ons betekent licht en nieuw leven. Heil, healing en genezing zijn mogelijk geworden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Oud en nieuw in de natuur.
Oud en nieuw in het geloof.

Ook: oud en nieuw in de tijd.

Het einde van een jaar breekt aan. Wij mogen even rusten, vrij van werk, school, stres en verantwoordelijkheden. We kunnen leuke dingen doen met elkaar.

Wanneer het nieuwe jaar aanbreekt heeft men na de rusttijd vaak weer een nieuw perspectief op het leven, nieuwe plannen voor het jaar, nieuwe doelwitten voor het werk en voornemens voor het persoonlijke leven. Het oude is voorbij, het nieuwe komt. De mogelijkheden is er altijd om te verbeteren, te groeien, te herstellen. Het is nooit te laat.

In een oosters geloof hebben ze het begrip "karma". Dit is iets als: wat je zaait zul je maaien. Ik kende een vrouw die daarin geloofde. Hele slechte dingen overkwamen haar en zijn worstelde met vragen als: "Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik uitgestraald wat veroorzaakte dat ik dit terugkreeg? Wat moet ik doen om te verzekeren dat ik geen slechte dingen terug zal krijgen?"

Hoe zwaar droeg ze aan de verantwoordelijkheid voor dingen waar ze geen beheer over had. Een futiele poging tot controle versterkt alleen maar het gevoel van machteloosheid.

In het Christelijke geloof is er geen "karma". Bij ons gaat het om oud en nieuw. Het licht verdrijft de duisternis. Vergewing en genezing zijn mogelijk. Een nieuw begin kan altijd weer. Mensen alleen de verantwoordelijkheid die ze *kunnen* dragen.

Controle over wat ons overkomt in het leven, hebben we niet. Hoeven we ook niet. We hoeven geen succes te garanderen. Kunnen we ook niet. We hoeven allen te doen wat we kunnen: *gewillig zijn*.

- gewillig om ons leven aan God toe te vertrouwen
- gewillig om God te vertrouwen met onze toekomst, met het nieuwe jaar
- gewillig om te doen wat recht is
- gewillig om lief te hebben

Wij doen ons best. Als wij niet slagen, is er steeds en altijd *hoop*. Genezing voor gebrokenheid. Vergewing voor fouten of een verkeerde gezindheid. Aanvaarding ten spijten van onvermogen.

Altijd kunnen wij als Christenen blijven weggen: het oude gaat voorbij. Het nieuwe komt.

Vrede en hoop u toegewenst voor deze Kersttijd en voor het nieuwe jaar.

Yolanda Dreyer

Gemeentenijs

Op zondag 21 november sloten wij het kerkelijk jaar af en staken wij kaarsjes aan in memoriam voor de dierbaren die die afgelopen jaar overleden zijn: Rie Mijne en Marjan Appel en ook voor alle mensen die in de laatste jaren ons ontvallen zijn.

Wij doen steeds voorbiddingen voor de mensen in onze gemeente alsook mensen in onze familie en vrienden kringen, die tobben met hun gezondheid:

- Rien van Damme en Reni Dries die hem trouw bijstaat
- Rie van der Kuil in voltijdse verzorging
- Aad van der Kuil die eenzaam thuis is en ook opeens heel wat minder aan kan
- Hilda Hoorweg die verhuisd is naar een verzorging huisje
- Jan-Willem Hoorweg die tijdens een routine onderzoek te horen kreeg dat hij eerste stadium van prostaat kanker heeft, maar met

- interne radiatie (brachytherapy) een grote kans op herstel heeft
- Jeltje Jekel die gevallen is en veel pijn in haar rug heeft
- Nonnie Dedekind, de sus van Wilma Rall die in Pietermaritzburg woont en al 7 jaar leeft met borstkanker en moest nu horen dat de kanker verspreid is naar haar hertzens
- de vader van Yolanda, het loopt snel achteruit met zijn gezondheid

Graag wil ik u allen een gezegend en gezellig Kerstfeest wensen, en mijn wens voor het nieuwe jaar is als volgt:

May God give you..

for every storm a rainbow,
for every tear, a smile,
for every care, a promise,
and a blessing in each trail,
for every problem life sends,
a faithful friend to share,
for every sigh, a sweet song,
and an answer for each prayer.

Uit het buitenland

Familie Schneider — Nederland

Namens de hele Schneider Clan hier in Nederland willen wij graag alle bekenden in Zuid Afrika en de rest van de wereld hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig maar vooral gezond 2011 toewensen.

Dick en Willy

Nico en Yolanda, Dirk, Jeroen en Rick

Paul en Marina, Eric en Robin

Familie Koppelaar — Nieuw Zeeland

Aan alle gemeente leden en lezers van de Mare:

Het is fijn dat we langs deze weg iets van ons kunnen laten horen, het is hoog tijd dat er een berichtje komt van uit "Down Under". Wij zijn heel erg gelukkig hier in Nieuw Zeeland. Ik zal even het rijtje afgaan.

Alex is nu 23 jaar en heeft heel veel op handen. Van maandag tot donderdag werkt hij voor een grote ijzerwinkel waar hij onder andere the health and safety officer is maar daar buiten nog verschillende andere functies op kantoor. Op vrijdag werkt hij bij onze kerk waar hij onder andere de zondag school administratie doet. Op maandag avond is hij bij de Air cadets waar hij een Pilot Officer is (op het moment is hij de training Officer). Hij is al van af zijn 14de jaar bij de Cadets. Daar heeft hij de liefde voor het vliegen gekregen en dat is z'n grote hobby geworden. Hij haalde z'n "wings" op z'n 17de en vliegt veel in verschillende competities. Woensdag avond is twinties groep: oud Nederlands: jongelingen? En vrijdag avond jeugd leider voor de 10 tot 12 jarigen.

Olga is nu al bijna 5 jaar getrouwd met Timothy Joseph Popping (Tim) een onderwijzer en ze is zelf ook onderwijzeres, maar heeft maar net anderhalf jaar les gegeven. Ze is nu een "stay at home mum" en geniet heel veel van Nathan Joseph Popping (Nathan) geboren 8 December 2009, en er word heel hard gewerkt aan een opkomend verjaardag feest. Ik weet ik ben biased maar hij is echt een ongelooflijk lief en vrolijk en tevreden mannetje en Oma en Opa zijn stapel gek op hem. We zien Tim en Olga en Nathan veel, ze wonen een kwartiertje rijden bij ons vandaan en ze gaan naar dezelfde Kerk als wij.

Ina (die haar naam veranderd heeft naar Ena) werkt nu alweer een jaar of 3 op kantoor voor dezelfde maatschappij waar ze als verzorgster werkte, nu werkt ze voor de personeel afdeling. Ze regelt en doet interviews, timesheets enz.

Ik werk nog steeds voor me zelf en breidt heel langzaam uit. Op het moment heb ik veel werk, hoofdzakelijk voor een grote wegen bouw en constructie firma waar ik fences en retaining walls voor doe. Voor de wie geïnteresseerd is, ik heb sinds kort een website: www.bertnabuilders.co.nz maar daar moet nog veel aan gedaan worden. Hobbies? Nog steeds volksdansen op donderdagavond en de Hollandse Markt een maal per maand.

Algemeen: we zijn vanaf dat we hier in het land zijn bij onze kerk: Calvary Chapel, oorspronkelijk een Amerikaanse kerk die begonnen is in de zeventiger jaren (de hippie tijd) bij Pastor Chuck Smith. Onze Dominee en gezin kwamen dezelfde tijd als wij in het land dus hebben

wij de hele groei van de kerk mee maakt. Er zijn nu iets van 10 Calvary Chapels in Nieuw Zeeland. Op woensdag avond hebben we een Home Group bij ons thuis waar we DVD's kijken en bespreken. Dit is het zo'n beetje, ik wil graag eindigen met iedereen een heel gezegend kerstfeest toe te wensen (don't forget the reason for the season) en ook een zeer voorspoedig 2011.

Hartelijke groeten,

BertIna

Familie Bakker — Canada

Vanuit een sprookjesachtig winters zon-overgoten Calgary willen wij de Maranatha Gemeente – nog steeds onze familie – een heel gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuwjaar toewensen. We vinden het geweldig hoe wij op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van de Maranatha Gemeente, door de vele e-mails, "skypes", telefoontjes, de " elektronische Mare" (met grote dank aan Ellen!) en de regelmatige bezoeken die wij van lidmaten en vrienden hier in Calgary krijgen. Wij zijn heel goed op de hoogte wat er in de gemeente omgaat, er ontgaat ons weinig ! Hartelijk dank aan iedereen.

Met ons en de " dan " gaat het uitstekend, de wintersport gaat weer beginnen, dus de ski's, snowboards, ice-hockey uitrusting, schaatsen, alles komt weer te voorschijn. Wij genieten dankbaar van al deze activiteiten.

Hartelijke Groeten aan U allemaal !!

Anneke en Auke Bakker

Kol. 2 : v. 7

Familie Andeweg — Nederland

Beste Maranatha gemeente,

Wij vinden het heel fijn om van ons te laten horen d.m.v. de Mare. Wij hopen vanaf 2 December weer op bezoek in ZA te zijn en wij zullen sommige van U heel goed mogelijk persoonlijk onze wensen kunnen geven. Aangezien wij in NL verblijven willen wij graag van de Mare gebruik maken om aan iedereen onze wensen te brengen.

Wij zijn blij dat de gemeente nog zo actief is en wensen u allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2011. Wij hopen dan ook dat het

nieuwe jaar voor U Gezondheid, Voorspoed en Vrede geven mag.

Heleen en Huug Andeweg

Familie Verniers — Nederland

Beste Gemeente en Lezers van de Mare,

Even een berichtje uit Alphen aan den Rijn. We zijn nog maar met z'n tweetjes in Nederland. Monique is vorig jaar vertrokken naar Calgary, Canada om daar haar studie voort te zetten. Ze had twee jaar in Den Haag "International Business and Management Studies" gedaan en besefte dat dit toch niet haar juiste keus was. Nu doet ze een Bachelor of Education aan de Mount Royal University in Calgary. Ze heeft een leuke appartement op de campus samen met twee andere meiden. Ze geniet van haar studie en is gelukkig in Calgary. Paul en ik waren afgelopen zomer op familie bezoek in Calgary en konden toen ook gelijk kijken waar Monique woont en studeert.

Zelf werk ik als vrijwilligster een middag per week op een school waar kinderen een geestelijk of lichamelijk handicap hebben. Ik vind het fijn dat ik daar kan helpen. Ik ben lid van een vrouwen gesprek groep "Rond om het Woord ". Die bestaat dit jaar 60 jaar. Dit gaat uit van de kerk waar ik lid van ben hier. Ook ga ik met een stel vriendinnen regelmatig op fiets of wandel tochten.

Mijn vader Wim Kleiman komt ons een of twee keer per jaar bezoeken en daar verheugen wij ons altijd erg op, en gaan dan ook leuke uitstapjes maken.

Wij wensen jullie allen een gezegend Kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig Nieuw Jaar.

Annie en Paul Verniers

Familie Honnert — Nederland

Dit bericht komt uit Australië waar we bijna 3 maanden hebben doorgebracht en rondgereisd. Onze oudste zoon en naamgenoot Folpner is manager van een restaurant hier in Perth bij het zgn. Burswood Entertainment Complex.

We vliegen straks terug via Kopenhagen naar onze jongste zoon Nicolaas - 2e man bij het Hilton Hotel aldaar - en zijn vrouw; ze zijn sinds 12 augustus de trotse ouders van een zoontje Christiaan.

9 Jaar geleden zijn we met (vervroegd) pensioen gegaan van de hervormde gemeente te Ouderkerk a/d Amstel dat 8 km ten zuiden van Amsterdam ligt. We wonen nu in de hoofdstad, zijn in het bezit van een Volkswagen Camper en reizen/kamperen veel.

We wensen ieder die dit leest een zeer gezegende kerst toe en een voorspoedige jaarwisseling.

Veel hartelijke groeten van,

Wimmie en Folpner Houwert

KERSTLEGENDE

In een ver land woonde eens een nar. Hij had een rood pakje aan. Op zijn hoofd droeg hij een fluwelen puntnuts, met kleine belletjes eraan. Als hij liep, dan hoorde je de belletjes rinkelen. En in zijn handen had hij een klokkenspel; daar kon hij vrolijke wijsjes op spelen. Op een avond zag de nar een grote ster aan de hemel. Deze ster stond niet stil, maar bewoog langzaam door de lucht. "Die ga ik achterna", zei de nar. Hij pakte zijn spulletjes en ging op weg. Toen hij een eind gelopen had, zag hij een meisje in een rolstoel. Hij keek het kind aan en vroeg of zij zijn mooie puntnuts met belletjes wilde hebben. "Heel graag", zei het meisje, "al zit ik in een rolstoel, ik heb nu elke dag feest." Nog steeds volgde de nar de ster. Onderweg kwam hij een oude man tegen, met een blind jongetje aan de hand. En aan dat blinde kind gaf hij zomaar zijn mooie klokkenspel. "Dank u, lieve nar", zei de jongen, "al ben ik blind, ik kan nu elke dag muziek maken." Eindelijk stond de ster stil. Vlak boven een klein huisje. Er gingen daar voorname mannen naar binnen. Ze hadden kostbare geschenken in de hand en gaven die aan een Moeder met een Kindje op haar schoot. Ook de nar ging naar binnen. Hij zei tegen Maria, want die was het, dat hij niets meer had om weg te geven. "Wel", zei Maria, "omdat u nu uw handen vrij hebt, mag u mijn Kind even in uw armen houden." Blij en gelukkig keek de nar naar de kleine Jezus. Hij hoorde Maria zeggen: "Wat je aan de armen en gehandicapten geeft, dat geef je eigenlijk aan Jezus."

(Evangelië: Matteüs 2, 1-12)

http://www.kersttijd.nl/frame_kerstverhalen.htm

GESPREK AAN DE KRIBBE

Stefan keek toe hoe zijn grootvader een prachtige figuur aan het snijden was voor de kerststal. Een paar stonden er al klaar op de tafel. En toen hij een beetje moe zijn arm op de rand van de tafel legde, merkte hij hoe alle gestalten tot leven kwamen en hij was stomverbaasd hoe hij zelfs een gesprek met hen kon voeren. En sterker nog: herders, koningen, Maria en Jozef waren niet meer klein en hijzelf niet meer groot, maar hij ging midden tussen hen door zonder op te vallen. En zo ging Stefan samen met hen de stal van Betlehem binnen. Daar zag hij het Kind en het Kind zag hem aan. Opeens sprongen hem de tranen in de ogen. "Waarom moet je huilen?", vroeg het Kind Jezus. Omdat ik helemaal niets voor U heb meegebracht. "Ik zou heel graag iets van je hebben.", antwoordde het Kind. Stefan stamelde: "Ik wil U alles schenken wat ik heb." "Er zijn drie dingen die Ik graag van je zou willen hebben, " zei het Kind Jezus. De jongen onderbrak Hem: "Mijn nieuwe jas, mijn elektrische trein, mijn nieuwe boek?" "Nee, nee" antwoordde het Kind Jezus, "dat heb Ik allemaal niet nodig. Daarvoor ben Ik niet op de wereld gekomen. Ik wil iets anders van je hebben. Geef Mij liever je laatste opstel." Was dat even schrikken voor Stefan. "Jezus," stotterde hij met zijn hoofd vlakbij de kribbe, "daar staat onder "onvoldoende!" "Juist daarom wil Ik het hebben. Jij moet me altijd dat brengen waar "onvoldoende" onder staat. Wil je me dat beloven?" "En of," antwoordde Stefan. "Maar," zei het Jezuskind, "graag zou Ik wel van jou nog een ander geschenk hebben. Ik wil van jou je melkbeker." "Maar die heb ik vanmorgen net kapot laten vallen." "Juist, jij moet me altijd datgene brengen wat je in je leven kapot gemaakt hebt. Ik wil het weer heel maken. Wil je Me dat ook beloven?" "Dat vind ik moeilijk, hoor. Maar ik zal het doen, als U me daarbij wilt helpen." "Maar nu nog mijn derde wens" zei het Jezuskind, jij moet Mij ook nog het antwoord brengen dat jij aan je moeder hebt gegeven, toen zij er naar vroeg hoe die melkbeker dan wel kapot was gegaan." Toen legde de jongen zijn voorhoofd op de rand van de kribbe en begon bitter te huilen: "Ik, ik .." bracht hij er met snikken moeizaam uit: "zei dat ik per ongeluk de beker had omgestoten, maar in waarheid heb ik hem expres op de grond gegooid!" "Ja," zei Jezus, "voortaan moet je altijd al je leugentjes, je trots, het kwaad dat je gedaan hebt bij Mij brengen. En

wanneer je bij Mij komt, zal Ik je helpen. Ik zal je aannemen in je zwakheid. Ik zal je bij de hand nemen en je de weg laten zien. Wil je Mij dat plezier doen?" En Stefan keek toe, luisterde en stond stomverbaasd...

http://www.kersttijd.nl/frame_kerstverhalen.htm

Joseph's Letter Home - a Christmas Story

Dear Mom,

We're still in Bethlehem--Mary and I and little Jesus.

There were lots of things I couldn't talk to you about last summer. You wouldn't have believed me then, but maybe I can tell you now. I hope you can understand.

You know, Mom, I've always loved Mary. You and dad used to tease me about her when she was still a girl. She and her brothers used to play on our street. Our families got together for supper. But the hardest day of my life came scarcely a year ago when I was twenty and she only fifteen. You remember that day, don't you?

The trouble started after we were betrothed and signed the marriage agreement at our engagement. That same spring Mary had left abruptly to visit her old cousin Elizabeth in Judea. She was gone three whole months. After she got back, people started wondering out loud if she were pregnant.

It was cloudy the day when I finally confronted her with the gossip.

"Mary," I asked at last, "are you going to have a baby?"

Her clear brown eyes met mine. She nodded.

I didn't know what to say. "Who?" I finally stammered.

Mom, Mary and I had never acted improperly--even after we were betrothed.

Mary looked down. "Joseph," she said. "There's no way I can explain. You couldn't understand. But I want you to know I've never cared for anyone but you." She got up, gently took my hands in hers, kissed each of them as if it were the last time she would ever do that again, and then turned towards home. She must have been dying inside. I know I was.

The rest of the day I stumbled through my chores. It's a wonder I didn't hurt myself in the woodshop. At first I was angry and pounded

out my frustrations on the doorframe I was making. My thoughts whirled so fast I could hardly keep my mind on my work. At last I decided just to end the marriage contract with a quiet divorce. I loved her too much to make a public scene.

I couldn't talk to you. Or anyone, for that matter. I went to bed early and tried to sleep. Her words came to me over and over. "I've never cared for anyone but you.... I've never cared for anyone but you...." How I wished I could believe her!

I don't know when I finally fell asleep. Mom, I had a dream from God. An angel of the Lord came to me. His words pulsed through my mind so intensely I can remember them as if it were yesterday.

"Joseph, son of David," he thundered, "do not fear to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit."

I couldn't believe my ears, Mom. This was the answer! The angel continued, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins."

The angel gripped my shoulders with his huge hands. For a long moment his gaze pierced deep within me. Just as he turned to go, I think I saw a smile on his shining face.

I sat bolt upright in bed. No sleep after that! I tossed about for a while, going over the words in my mind. Then I got up and dressed quietly so I wouldn't wake you.

I must have walked for miles beneath the moonless sky. Stars pricked the blackness like a thousand tiny pinpoints. A warm breeze blew on my face.

I sang to the Lord, Mom. Yes, me, singing, if you can imagine that. I couldn't contain my joy. I told Him that I would take Mary and care for her. I told Him I would watch over her--and the child--no matter what anyone said.

I got back just as the sun kissed the hilltops. I don't know if you still recall that morning, Mom. I can see it in my mind's eye as if it were yesterday. You were feeding the chickens, surprised to see me out. Remember?

"Sit down," I said to you. "I've got to tell you something." I took your arm and helped you find a seat on the big rock out back. "Mom," I said, "I'm going to bring Mary home as my wife. Can you help make a place

for her things?"

You were silent a long time. "You do know what they're saying, don't you, son?" you said at last, your eyes glistening.

"Yes, Mom, I know. "

Your voice started to rise. "If your father were still alive, he'd have some words, I'll tell you. Going about like that before you are married. Disgracing the family and all. You... you and Mary ought to be ashamed of yourselves!"

You'd never have believed me if I'd tried to explain, so I didn't. Unless the angel had spoken to you, you'd have laughed me to scorn.

"Mom, this is the right thing to do," I said.

And then I started talking to you as if I were the head of the house.

"When she comes I don't want one word to her about it," I sputtered.

"She's your daughter-in-law, you'll respect her. She'll need your help if she's to bear the neighbors' wagging tongues!"

I'm sorry, Mom. You didn't deserve that. You started to get up in a huff.

"Mom," I murmured, "I need you." You took my hand and got to your feet, but the fire was gone from your eyes.

"You can count on me, Joseph," you told me with a long hug. And you meant it. I never heard another word. No bride could hope for a better mother-in-law than you those next few months.

Mom, after I left you I went up the road to Mary's house and knocked. Her mother glared at me as she opened the door. Loudly, harshly she called into the house, "It's Joseph!" almost spitting out my name as she said it.

My little Mary came out cringing, as if she expected me give her the back of my hand, I suppose. Her eyes were red and puffy. I can just imagine what her parents had said.

We walked a few steps from the house. She looked so young and afraid.

"Pack your things, Mary," I told her gently. "I'm taking you home to be my wife."

"Joseph!" She hugged me as tight as she could. Mom, I didn't realize she was so strong.

I told her what I'd been planning. "We'll go to Rabbi Ben-Ezer's house this week and have him perform the ceremony."

I know it was awfully sudden, Mom, but I figured the sooner we got

married the better it would be for her, and me, and the baby.

"Mary, even if our friends don't come, at least you and I can pledge our love before God." I paused. "I think my Mom will be there. And maybe your friend Rebecca would come if her dad will let her. How about your parents?"

I could feel Mary's tiny frame shuddering as she sobbed quietly.

"Mary," I said. I could feel myself speaking more boldly. "No matter what anyone says about you, I'm proud you're going to be my wife. I'm going to take good care of you. I've promised God that."

She looked up.

I lowered my voice. "I had a dream last night, Mary. I saw an angel. I know."

The anguish which had gripped her face vanished. She was radiant as we turned away from the house and began to walk up the hill together.

Just then her mother ran out into the yard. "Wait," she called. She must have been listening from behind the door. Tears were streaming down her cheeks.

"I'll get your father," she called, almost giddy with emotion. "We," she cried as she gathered up her skirts. "We," she shouted as she began to run to find her husband. "We ... are going to have a wedding!"

That's how it was, Mom. Thanks for being there for us. I'll write again soon. Love, Joseph

by *Dr. Ralph F. Wilson*

<http://www.joyfulheart.com/christmas/joseph.htm>



WILL YOU PLEASE PICK UP ALL YOUR CLOTHES?



Thanks to Richard Germain (See Jonah 1-4)
IT JUST SAYS "DON'T!"

Dienstrooster December 2010				
	05-12-10	12-12-10	19-12-10	25-12-10
1	F Goede	D Verstappen	E de Jong	C Reinten
2	KJ de Leeuw	N vd Eijkel	J Smit	HR Kettner
3	R Boer	R Appel	T Morgenrood	R Boer
4	W Strydom	HR Kettner	J de Jong	W Strydom
5	M Letterie	D Kruger	HR Kettner	K Strydom
begroeting	V Vernede	W Kruger	I Pol	P Reinten
bloemen	J vd Eijkel	W Mandelstam	S Steen	L Steinmann
koffiedrinken	F le Roux M van Zee			

Dienstrooster Januari 2011				
	02-01-11	09-01-11	16-01-11	
1	F vd Kuil	F Goede	E de Jong	
2	N vd Eijkel	E Goede	P de Haas	
3	W Strydom	J Smit	J de Jong	
4	D Kruger	R Appel	T Morgenrood	
5	K Strydom	W Strydom	HR Kettner	
begroeting	W Kruger	M Letterie	V Vernede	
bloemen	W de Jong	E Goede	E vd Kuil	
koffiedrinken		F Smal C Koning		
	23-01-11	30-01-11		
1	HR Kettner	N vd Eijkel		
2	I Pol	KJ Leeuw		
3	M Letterie	S Steen		
4	D Kruger	R Boer		
5	J Pol	D Kruger		
begroeting	J vd Eijkel	W Kruger		
bloemen	I Pol	HR Kettner		

Agenda Desember 2010		
Zondag 5 2de Advent	09:50 10:00 11:00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken/SINTERKLAAS
Maandag 6	10:00	Bijbelstudie Ouderen Noorde Vic 073 700 9610
Dinsdag 7	09:00	Kerkkantoor
Donderdag 9	17:30	FINCOM
Zondag 12 3de Advent	09:50 10:00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 14	09:00	Kerkkantoor
Donderdag 15	17:30	Bijbelstudie Noorde Rieneke 011 704 3602
Zondag 19 4de Advent	09:50 10:00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 21	09:00	Kerkkantoor
Donderdag 23	19:00	KERSTZANGDIENST Koffie/chocolademelk na afloop
Zaterdag 25	10:00	KERSTDIENST Ds Y Dreyer
Zondag 26	-	GEEN DIENST
Dinsdag 28	09:00	Kerkkantoor

Agenda Januari 2011		
Zondag 2	10:00	Eredienst Ds A Botha
Maandag 3	10:00	Bijbelstudie Ouderen Noorde Vic 073 700 9610
Dinsdag 4	09:00	Kerkkantoor
Zondag 9	10:00 11:00	Eredienst Gastpredikant Koffiedrinken
Dinsdag 11	09:00	Kerkkantoor
Donderdag 13	17:30	FINCOM
Zondag 16	09:50 10:00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 18	09:00	Kerkkantoor
Donderdag 20	10:00	Koffieclub
Donderdag 20	17:30	Bijbelstudie Noorde Rieneke 011 704 3602
Zaterdag 22	09:00	Planingsvergadering
Zondag 23	09:50 10:00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 25	09:00	Kerkkantoor
Zondag 30	09:50 10:00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer

Verjaardagkalender Desember 2010

Woensdag 1	Yolanda Dreyer	082 893 2104
Woensdag 1	Ineke Goede	011 478 2428
Vrijdag 3	Mike Knoester	082 890 3426
Donderdag 9	Hilde Hoorweg	011 234 7778
Donderdag 9	Roxanna van Weely	
Zaterdag 11	Paul Reinten	012 205 1437
Woensdag 15	Dedre Oosthuizen	011 791 7414
Vrijdag 17	Rie van Oudheusden	
Zondag 19	Wilma Rall	011 482 5599
Donderdag 23	Nico Kiewiet	011 662 1310
Vrijdag 24	Marjke Appel	076 111 2119
Zaterdag 25	Siëna van Zadelhoff	011 614 4491
Dinsdag 28	Ingrid Janbroers	011 431 1103
Woensdag 29	Ernest de Jong	011 453 8928

Verjaardagkalender Januari 2011

Zaterdag 1	Robin McDonald	011 475 4375
Zondag 2	Ferry van der Kuil	011 478 1082
Zondag 2	Vera Wegelaar	044 620 2807
Maandag 3	Hanja Kethner	012 654 7692
Woensdag 5	Martina Letterie	011 472 2948
Zaterdag 8	Wilkus Kruger	082 366 9603
Zondag 9	Janny vd Eijkel	011 786 6564
Maandag 10	Bert van Ommen	011 783 7871
Woensdag 12	Bram le Roux	011 462 7706
Zaterdag 16	Susanne van Weely	
Dinsdag 18	Ina Pol	082 561 1623
Donderdag 20	Elzey Groenewald	
Zaterdag 29	Nicholas Weely	

MARANATHA KERK
www.nlgemeente.co.za

Straatadres	Sherbornweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 347 3126 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Scriba	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kethner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kethner@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za
Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com